

Beste gemeenteleden van de Dorpskerk

We zijn blij dat we vanaf juni weer voorzichtig met de zondagse erediensten kunnen beginnen, wel met een beperking van maximaal 30 kerkgangers waarvan al 6 personen vanwege hun functie aanwezig zijn (voorganger, organist, kosten, lector, ouderling, diaken). Voor de uitvoering heeft de Kerkenraad de volgende afspraken gemaakt die wij willen voorleggen in de vorm van een protocol, deze gelden voor de diensten op 7, 14, 21 en 28 juni. Dit protocol is bindend tot er vanuit de overheid weer meer mogelijk is, dan zullen we evalueren hoe verder de komende maanden.

Protocol:

- Als u klachten hebt die wijzen op een Corona-besmetting, dan moet u vanzelfsprekend thuis in quarantaine blijven. **Wij wijzen u er op dat u een medisch risico neemt als kerkbezoeker, we gaan er vanuit dat u hierover goed hebt nagedacht. Hoofdzakelijk is dat u de 1.50 meter afstand aanhoudt.**
- Om aan de eredienst deel te nemen moet u zich aanmelden bij Trudi Bouwmeester vóór zaterdagmiddag 12.00 uur via telefoon 06 13 54 69 44 of met mail trudischotel@outlook.com of met Whatsapp. Zij verzamelt de aanmeldingen, u krijgt bericht dat u wel dan niet kunt deelnemen. Het maximale aantal van 24 personen is snel bereikt, bent u teveel dan wordt u op de lijst gezet voor de volgende zondag. Zonder aanmelding dus **géén** toegang.
- Bezoekers zijn welkom vanaf 9.45 uur en komen binnen via de hoofdeur of via de deur aan de parkeer zijde binnen.
- Er staan aanwijs/tekst borden bij de deuren, volgens aanwijzingen van het RIVM.
- Kapstokken worden afgesloten , er is bij uw zitplaats voldoende ruimte om de eventueel meegenomen jassen neer te leggen.
- Bij het liedboekentafel staat een persoon die aanwijzingen geeft en die desinfectiegel verstrekt, u wordt dan door het linker looppad geleid naar de tweede aanwijzer die voorin begint met het aanwijzen van de zitplaatsen. Op de banken (om en om) liggen kussens die de veilige zitplaatsen aangeven, de zitplaatsen langs het looppad blijven vrij .
- Gezinsleden worden verzocht bij elkaar plaats te nemen .
- De geel zwarte plakstroken op de vloeren geven de voorgeschreven afstand aan.
- Mensen die tijdens de dienst de zitplaats moeten verlaten (bijv. voor het lezen uit de Bijbel) dienen op de stoelen plaats te nemen (voor de banken).
- Jammer genoeg is zingen tijdens de eredienst niet toegestaan, wellicht kunt u meeneuriën.
- Na de dienst verlaat u de kerk als volgt, de zijdeur gaat open, de aanwijzers wijzen elke rij aan om naar rechts de bank te verlaten en naar voren, via de zijdeur het gebouw te verlaten. Wilt u naar de parkeerplaats, ga dan naar voren en ga voor langs de banken/stoelen naar het linkerpad door de hal naar de parkeerplaats .
- Er zal niet worden rondgegaan met collectezakken, bij de uitgang staan twee schalen met aangegeven voor welk doel (kerk of diaconie).
- Na elke dienst zal er een schoonmaakbeurt worden uitgevoerd , van de plaatsen waar mogelijk hand-contact is geweest .
- Voorlopig is gezamenlijk koffiedrinken niet aan de orde , helaas.

Bewaar dit protocol, voor de komende maand is dit bindend.

Hartelijke groet, de Kerkenraad